

Op zijn **Japans ontspannen** in Zweden, slapen naast nijlpaarden, het **bountyeiland bij uitstek** en 12 andere hoogtepunten.

ADV



Badderen bij de Portugese zonsopgang.

Toevluchtsoord in de natuur

> **Lissabon.** Diep genesteld in de duinen van de kustlijn van Portugal – op nog geen uur rijden van Lissabon – ligt Areias do Seixo. Exotische bestemmingen zoals India en Marokko vormen het uitgangspunt van het interieur van de veertien dromerige kamers. Hun gedurfde kleuren en designs worden gemengd met modern minimalisme. Waar het hotel zich bovendien om mag prijzen, zijn de tal van initiatieven die het heeft genomen om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Zo wordt het gebouw geïsoleerd door wanden van kurk en wordt het regenwater opgevangen voor het doorspoelen van de toiletten.

www.areiasdoseixo.com

■ **Vliegen naar Lissabon:**
vanaf 25.000 Award Miles.



Betoverend Bali

Het Indonesische eiland Bali staat bij veel reizigers hoog op het verlanglijstje. Deze resorts maken een trip naar dit eiland onvergetelijk.

Verbeter uw welzijn

Dompel uzelf onder in de unieke sensatie die COMO Shambhala Estate heet. Dit resort op Bali heeft een 100%-focus op wellness. Men gebruikt hier voor alles de beste materialen, ingrediënten en aanpak om u in een optimale staat van welzijn te brengen. Daarnaast zijn het de



specialisten - een ayurvedische dokter, een befaamd yoga-instructrice en een bekende chef-kok - die ervoor zorgen dat u er weer even tegenaan kunt.

www.comohotels.com

Meditatie by night

Zoek de rust op in het ongerepte noordelijke deel van Bali. In het vijfsterren-Spa Village Resort aan het strand in Tembok staat u in het middelpunt van zorg en aandacht. Het is dé plek om zowel lichaam als geest te verwennen met behulp van Balinese geneeswijzen en spiritualiteit. Leuk detail: in de avond kunt u, omgeven door fonkelend kaarslicht en rustgevende muziek, vanaf een drijvend plateau in het zwembad naar de sterren kijken.

www.spavillageresort.com

■ **Vliegen naar Denpasar:**
vanaf 80.000 Award Miles.



Golfen tussen de bergen

> **Los Angeles.** In het zuiden van Californië, aan de voet van de spectaculaire Santa Rosa Mountains, ligt La Quinta Resort & Club, sinds 1926 een toevluchtsoord voor Hollywoodsterren en andere reizigers van over de hele wereld. Niet alleen kunt u hier zwemmen in een van de 41

zwembaden, tennissen op een van de 23 tennisbanen of genieten in de spa, u kunt er ook golfen. Nergens vindt u courses van wereldklasse in een meer spectaculaire setting. www.laquintaresort.com

■ **Vliegen naar Los Angeles:**
vanaf 50.000 Award Miles.

Dandy Wardrobes

> **Berlijn.** Dandy of the Grotesque is het alter ego van **Itamar Zechoval**, designer, artdirector en persoonlijk kleermaker van menig artiest. **Unieke stukken** kunnen direct worden gekocht uit zijn atelier, dat eruitziet als een **gentleman's club** en **alleen op afspraak** opengaat. Itamar gelooft dat stijl iets is wat in je hoofd zit, en niet in je portemonnee. Hij belooft dan ook dat zijn prijzen net zo op maat kunnen worden gemaakt als zijn kledingstukken. www.dandyofthegrotesque.com

■ **Vliegen naar Berlijn:** vanaf 20.000 Award Miles.



Ontdek Dalí in Florida

> **Orlando.** De grootste Dalí-collectie ter wereld vindt u niet in Spanje, maar in de Verenigde Staten, om precies te zijn in St. Petersburg, Florida, in het Salvador Dalí Museum. Het gebouw is een ontwerp van HOK Architects en is geïnspireerd op de schilderijen van Salvador Dalí. Het combineert het rationele met het fantastische. Het museum herbergt 96 olieverfschilderijen en meer dan 2.000 andere stukken van de Spaanse surrealist, zoals originele tekeningen, foto's en manuscripten. Liefhebbers van Dalí mogen dit museum zeker niet missen. www.thedali.org

■ **Vliegen naar Orlando:** vanaf 50.000 Award Miles.



Paradijselijk verscholen bunkers

> **Montevideo.** Na zijn waanzinnige hotels in São Paulo en Rio de Janeiro maakte restaurateur en hotelier Rogerio Fasano een eerste uitstapje buiten Brazilië. Vlak bij de blitse Uruguayaanse hotspot Punta del Este opende hij het luxe Las Piedras waar elke kamer is voorzien van jute banken. Tapijten van schapenvacht en hout en steen voeren de boventoon. De in de natuurlijke omgeving opgaande 32 bunker-

achtige bungalows hebben alle een eigen terras met uitzicht op een paradijselijke vallei. Het zwembad - uitgehouwen uit een enorme rots - is bijzonder te noemen, evenals het restaurant dat is gevestigd in een eeuwenoude boerderij. De zonsondgangen zijn er fenomenaal!

www.laspiedrasfasano.com

■ **Vliegen naar Montevideo:**
vanaf 80.000 Award Miles.



Zen in Zweden

> **Stockholm.** Gekleed in een kimono, badderend volgens de oude Japanse traditie of mediterend in de dojoruimte waant u zich op dit fijne wellnessadres in het land van de rijzende zon. Yasuragi, zoals deze Japanse designspa met Zweedse twist heet, ligt op ongeveer een halfuur rijden van Stockholm midden

in de bossen en aan zee. Letterlijk alles in de spa - van de behandelingen tot de baden, de Japanse keuken tot de tuinen, de muziek tot de geur, het uitzicht over zee tot de feng-shui-inrichting - draagt bij aan uw absolute rust.

www.yasuragi.se

■ **Vliegen naar Stockholm:**
vanaf 25.000 Award Miles.

Zeker
zien

> **Rome.** Anderhalve maand lang, bijna elke dag een jazzoptreden in het **Auditorium Parco della Musica**. Dat is het **Roma Jazz Festival** in een notendop. Van 12 oktober tot 25 november. www.jazzfestival2013.com ■ **Vliegen naar Rome:** vanaf 25.000 Award Miles.



Heerlijke bountystranden

Er zijn van die paradijzen waar aangespoelde modellen spontane rumfeestjes bouwen, gezamenlijk wiegend op van palmladeren gevlochten hangmatten. En dan is er St. Maarten - en dat bestaat écht. De twee ontlopen elkaar niet veel.

> St. Maarten. Ah, het bountystrand.

Geen woordenboek rept erover, en toch kan iedereen het zó voor de geest halen: een combinatie van hagelwit zand, wuivende palmen, azuurblauw fonkelend water en gebronsde lichamen. Het droomplaatje is met dank aan slimme reclamejongens vastgeroest in onze psyche: geconstrueerd van chocolade-kokosrepen, wildfrisse limoenzeep en rum. Maar bestaat het ook echt? St. Maarten komt met zevenendertig hagelwitte, palmgroene stranden een heel eind in de buurt. Het begint bij Great Bay, het lange witte strand van Philipsburg, de hoofdstad van de Nederlandse helft van het eiland. Vijftien minuten verderop ligt Dawn Beach

– opnieuw hagelwit, met een multikleurig koraalrif achter de kust. Eenmaal uitgesnorkeld wordt er gerevitaliseerd in de nabije Hibiscus Spa van het Westin, om 's avonds gebronsd aan te kunnen schuiven aan een romantisch diner. En zo blijven er nog vijfendertig variaties in de categorie paradijs over, met cocktails en *callaloo*-soep nooit ver buiten handbereik.

Zonnen en zeilen

Voor wie dat toch niet genoeg is, liggen vlak voor de kust nog de mini-eilandjes Molly Beday, Pelican Rock, Cow & Calf en Hen & Chicks. Die vallen ook al onder zo'n droombegrip: het Robinson Crusoe-eiland.

Strikt genomen zou dat een atol moeten omschrijven waar je niet weg kunt en gedwongen samenwoont met een inboorling, maar het gaat hier toch vooral om het gevoel van afzondering: de horizon wordt er niet vervuild door aangebrand vlees. Zonder al te veel volk in het vizier biedt de ongerepte natuur er, zowel boven als onder de waterspiegel, voor duikers en struiners elk wat wils. Wie wat verder eilandhopt – of dat nu op een veerboot of privéjacht is – stuit snel op Anguilla, Saba, St. Barths of St. Eustatius. Wie hopt in een vliegtuig, zit zo tussen de technicolorskyline van Curaçao. Heus ook prachtig, maar in St. Maarten is men het liefst voor het eten weer thuis. De gastronomische smeltkroes geldt nu eenmaal als hét culinaire knooppunt van het Caribisch gebied. De eetcultuur komt elk jaar in november tot volle wasdom in het kader van het Fête de la Cuisine, een eetfestijn van een week waar naast het volle spectrum van lokale etniciteiten ook een selectie Nederlandse

sterrenchefs naarstig kokkerelt en proeft. De tegenhanger op de evenementenkalender is de Heineken Regatta in maart, waarbij de zeilraces overdag worden afgewisseld met feesten tot diep in de zwoele nacht. Daar blijft het niet bij: de azuren wateren trekt ook nog de Golden Rock Regatta in november. Wie zelf niet in de touwen hangt, aanschouwt het met een cocktail in de hand. Iets met rum wellicht; chocolade en kokos zijn optioneel.

■ **Vliegen naar St. Maarten:**
vanaf 60.000 Award Miles.

Agenda

- > **Fête de la Cuisine:** 1-10 november 2013, www.fetedelacuisine.com
 - > **Golden Rock Regatta:** 11-18 november 2013, www.goldenrockregatta.com
 - > **Heineken Regatta:** 6-9 maart 2014, www.heinekenregatta.com
- Wilt u naar St. Maarten, kijk voor meer informatie op www.vakantiestmaarten.nl.



St. Maarten is ideaal gelegen als u wilt eilandhoppen in de Caribbean.

Voor het Fête de la Cuisine wordt het beste van het beste uit de zee gevestigd.



Jaarlijks worden er verschillende regatta's gehouden.

Ontdek de onderwaterwereld van de Caribische Zee.



Vier verdiepingen vol vermaak

> **Londen.** Zet één stap in deze smaakvolle zaak van *MasterChef*-jurylid John Torode en u hoeft zich de eerstkomende uren niet te vervelen. De begane grond van Smiths of Smithfield herbergt een bruisende bar, op de eerste verdieping bevindt zich een lounge- en cocktailbar en nog een etage hoger kunt u dineren in een informele setting. Maar het letterlijke hoogtepunt bevindt zich op de bovenste verdieping. Hier geniet u, u vergapend aan het prachtige uitzicht over Londen, van de beste wijnen en het beste (biologische) vlees dat Londen te bieden heeft. www.smithsofsmithfield.co.uk

■ **Vliegen naar Londen:** vanaf 20.000 Award Miles.



Nazomeren op Ibiza

> **Ibiza.** Als u op zoek bent naar een plek niet te ver van huis om heerlijk na te zomeren, dan zit u goed op het (bijna altijd) zonnige Ibiza. In het Noorden vindt u The Giri Residence, een intiem boetiekhotel dat vijf luxe suites telt – elk met een eigen uitstraling. Voor het eten kunt u terecht in het huiskamerrestaurant of in The Giri Café, gehuisvest in een historisch herenhuis op het centrale plein van San Juan. Kunt u wel wat ontspanning gebruiken? Reserveer dan een middagje in de spa die zich in de schitterend omgebouwde kelder van het hotel bevindt. Hier staat alles in het teken van wellness en ontspanning. www.thegiri.com

■ **Vliegen naar Ibiza:** vanaf 25.000 Award Miles.



Zeker doen

> **Mumbai.** Wie zin heeft om negen nachten lang te dansen, zorgt ervoor dat hij tussen **16 en 24 oktober** in de Indische deelstaat Gujarat is. Dan vindt hier namelijk het **Navratri-festival** plaats, ter ere van de hindoegod Shakti. www.gujarattourism.com ■ **Vliegen naar Mumbai:** vanaf 60.000 Award Miles.



Into the wild

> **Kilimanjaro.** Vanaf de eerste rang de big five spotten, getuige zijn van de grote migratie en douchen onder de sterrenhemel. Op deze fantastische locatie, in de westelijke hoek van de Serengeti en aan de oever van de Grumetirivier, ervaart u het echte Afrika! De tien flamboyante tenten van het Grumeti Serengeti Tented Camp

liggen beschut onder hoge, groene bomen en direct aan het water met briesende nijlpaarden. In slaap vallen en ontwaken met de geluiden uit de bush en voortdurend de spanning voelen om wilde dieren te zien. Wie wil dat nou niet?

www.grumeti.com

■ **Vliegen naar Kilimanjaro:** vanaf 50.000 Award Miles.

ADV

Vijf uur in... **New York**

New York is 's werelds supersmeltkroes, óók wat ontstresscultuur betreft. Een Indiase asana hier, een Spaanse rodewijnmassage daar, een wandeling door een Chinese tuin en een victoriaanse high tea tussendoor, een snuifje Toscaans parfum toe: vijf uur ontspannen in de stad die nooit slaapt.



> **Luxe yoga.** Model en actrice Millana Snow, winnares van seizoen 8 van *Project Runway*, houdt van yoga. Liefst met invloedrijke, rijke, ecovriendelijke en gezondheidsbewuste vrouwen. Naast een zwembad. Op het dak van een vijfsterrenhotel. Het is het soort wensenlijstje waar je alleen in New York mee wegkomt: haar Serene City Yoga Retreat wordt tot uitvoering gebracht in SoHo, op het dak van het fabuluxeuze hotel The James.

75 minuten Grand Street 27, www.jameshotels.com

> **Stoompantheon met wijn.** De Aire Ancient Baths in TriBeCa is de eerste Amerikaanse vestiging van de Spaanse Aire-keten die ooit in een 16e-eeuws paleis in Sevilla begon. Zo 'ancient' vind je het niet in New York - de bakstenen muren zijn slechts 130 jaar oud - maar de uitzinnige decadentie van dit stoompantheon is niettemin Romeinse keizers waardig. Hete zoutwaterbaden en spabehandelingen met rode wijn, cava en olijfolie maken het plaatje compleet.

90 minuten Franklin Street 86-88, www.ancientbathsnyc.com



> **Victoriaanse theepauze.** Het gebruik van mobiele telefoons is strikt verboden in Lady Mendl's Tea Salon, waar de vingers, in plaats van Facebookupdates, een victoriaans *fingerfood*-bacchanaal te verwerken krijgen. De afternoon tea met onder andere zalm sandwiches en warme scones met *clotted cream* houdt maar liefst vijf gangen lang aan. Hoewel 'uitbuiken' in deze elegante context een ongepast woord is, zijn de chique stoelen en comfortabele sofa's waarop u van al dit lekkers kunt genieten toch geen onaangename bijkomstigheid.

1 UUR Irving Place 56, www.innatirving.com

> **Museaal groen.** Het Metropolitan Museum of Art is het grootste museum van de Verenigde Staten met een permanente collectie die meer dan twee miljoen werken omvat, verdeeld over zeventien departementen. Kunstliefhebbers die een beetje draaierig worden van dit overweldigende aanbod, hervinden hun yin-yangbalans in Astor Court at the Met, een getrouwe replica van een Chinese tuin uit de Mingdynastie, inclusief sereen vijvertje, paviljoen en veel groen.

45 minuten Fifth Avenue 1000 en 82nd Street, www.metmuseum.org



■ Vliegen naar New York: vanaf 50.000 Award Miles.

> **Benedictijnse cosmetica.** Struin over de keienstraatjes van Nolita richting MiN: een galerie van nicheparfums en cosmetica uit alle hoeken van de wereld - van de honingshampoo van een benedictijns klooster in de bergen van Toscane tot de met goud beklede limited edition-geurkaarsen van de oudste herensociëteit van New York aan toe. 'Curator' Mindy Yang geeft op afspraak persoonlijke adviezen, maar gewoon binnenwandelen in dit reukwaterpaleisje kan ook.

30 minuten Crosby Street 117, www.minnewyork.com



ADV